

Hemelkunde - workshop

Wat is de relatie van de planeten met ons eigen leven?

In deze workshop gaan we op zoek naar de grotere samenhangen van ons planetenstelsel. Door met elkaar de bewegingen van de zon, maan en planeten na te bootsen, bouwt zich gedurende de dag een beeld op van een levendig en harmonisch geheel. Hierdoor ga je beleven dat wij opgenomen zijn in een groter organisme net zoals iedere huidcel opgenomen is in ons eigen lichaam.

De dag is opgebouwd aan de hand van de volgende punten:

- De zon is het centrum van ons zonnestelsel. Maar hoe beleven wij en de planten en de dieren de ons omringende kosmos?
- De zon is een vuurbal van kernfusie. Maar hoe kan het dat het de plant tegen de zwaartekracht in doet groeien?
- Welke invloed heeft de maan naast de zon op de planeten?
- Wat is het verschil tussen de onderzonnige en de bovenzonnige planeten?
- Vanuit de planetenvolgorde van de Chaldeeërs ontstaan:
 1. De volgorde van de dagen van de week in de tijd
 2. Het driedelige en zevenledige mensbeeld
 3. Het metaalbeeld van de mens en kosmos
- Hoezo maakt een planeet lusjes en wat betekent dat voor ons?
- Welke vormen bewegen :
 - Saturnus, Jupiter, Mars,
 - Venus en Mercurius
- Het beleven van de hogere ordening van de planetensferen, het 'kosmische wereldwoord'.

Een hogere, sferenharmonie zal zich langzaam gedurende de dag openbaren. De oefeningen zijn basaal maar zijn uitdrukking van hogere kwaliteiten. Hierdoor kan eenieder op zijn niveau instappen en zich verder ontwikkelen.

Deze oefeningen vragen echter ook een juiste innerlijke aandachtshouding. We lopen natuurlijk de banen van de fysiek waarneembare planeten, maar deze zijn echter, net als de planten, de uitdrukking van hogere kwaliteiten. Alleen vanuit deze innerlijke houding, voor het hogere, kunnen wij de inzichten krijgen die nodig zijn voor verder begrip

Docent: Peter Evers

Peter Evers is al meer dan 25 jaar leerkracht op een Vrije School. Hiernaast heeft hij een grote passie voor de werking van de planeten. Hij geeft hierin workshops door het land, op de Academie voor ouders in Venlo en op het instituut voor Biografie in Driebergen.

Locatie: Landgoed Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25 in Driebergen

Datum en tijd: Zaterdag 21 oktober 2017 (Deze dag wordt nogmaals gegeven op zaterdag 27 januari)

Kosten: € 95,- inclusief koffie/thee/lunch en inschrijfgeld (€25,-)
alleen iDEAL betaling